

HANTUM

Protestantse gemeente Hantum c.a.



Jaargang 27 - nummer 16
vrijdag 4 september 2020

Zondag 6 september

9.30 uur ds. H.F. de Vries, Ternaard

Organist: Jelke Koolstra

1e collecte: Diaconie KIA Werelddiaconaat

2e collecte: Eredienst

Zondag 13 september

9.30 uur da. M. Stougie-de Wit, Eastermar

Organist: nog niet bekend

1e collecte: Diaconie eigen zending

2e collecte: Eredienst PKN jeugdwerk (JOP)

Zondag 20 september

9.30 uur drs. J.G. Kerkhof-de Vries, Hantumhuizen

Organist: Kees Rensma

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Eredienst

Van de pastor

De vakantie is voorbij en we beginnen weer. Fris en onzeker starten we als gemeente met een nieuw seizoen. Wat kunnen we wel en wat niet? Nog steeds staat Covid-19 op de loer. We worden in de pers telkens gewezen op onze verantwoordelijkheid. Afstand houden, thuis blijven bij klachten. Onze verantwoordelijkheid is er op gericht dat we met elkaar gezond blijven, zo wordt benadrukt. En dat is terecht.

Maar wat ik me afvraag is: wat is gezondheid? Betekent dat dat je lichaam geen ziekte in zich heeft? Volgens mij is gezondheid meer. Een oud woord voor pastoraat is zielzorg. Zorgen voor de ziel. Dat is een verantwoordelijkheid die we als gemeente voor elkaar hebben. Dat we met elkaar gezonde zielen houden.

Wat is dan ziel? Dat is het hele leven, je hele mens zijn, met hart, geest en lichaam. Gezond zijn gaat niet alleen om lichamelijk gezond zijn, maar ook geestelijk. Dat je de zin van het leven ziet. Een gezonde ziel is dan dat je ervaart volop mens van God te zijn. Dat kan volgens mij ook als je ziek bent en kwetsbaar. Als gemeente zijn we aan elkaar toevertrouwd. Samen ervaren en zoeken we verdieping en bezieling in ons leven. We proberen te leven op Gods spoor voor ons leven. Om zo volop gemeente, én volop mens te kunnen zijn.

Tsja, deze twee verantwoordelijkheden lijken nogal tegenstrijdig. Toch hoop ik van harte dat we met elkaar een gezond seizoen tegemoet mogen gaan!

Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. (Psalm 42:6, NBV)

Op dit moment kan ik jullie melden dat we vanaf 6 september weer wekelijks onze fysieke erediensten houden met in acht nemen van 1,5 meter afstand. Ik ben blij dat er weer diensten zijn, maar vindt het verdrietig dat we in de dienst broeders en zusters missen. Voor hen die omwille van de maatregelen thuis blijven en de dienst maar ook het gemeente zijn missen: sterkte! Ik hoop dat u thuis de dienst kunt meebeleven, en bid dat u Gods nabijheid mag ervaren.

Gelukkig kunnen we ook weer starten met het jeugdwerk. De zondagschool, de jeugdclubs en de catechese beginnen na de startdienst.

Houd 27 september al vrij in je agenda, dan hopen we een startzondag te kunnen houden, met activiteiten. Op dit moment is nog niet duidelijk wat we precies zullen en kunnen gaan doen. We houden jullie op de hoogte via app of Geandewei!

*Een hartelijke groet,
Wiebe Feddema*



Oproep: Omtinkers gevraagd

Als gemeente proberen we naar elkaar om te zien. Die taak hebben ouderlingen in het bijzonder. Maar wij weten niet altijd precies wat er speelt. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Wat belangrijk is dat we als gemeente omtinken hebben voor elkaar. Daarom zoeken we 'Omtinkers'. Je bent een 'omtinker' als je betrokken bent op je straat: je weet als één van je burens geslaagd is voor een opleiding, als er iemand ziek is, of als iemand weer voor onderzoek moet. Als je die betrokkenheid hebt en wilt inzetten in de gemeente, zouden wij jou graag als omtinker aanstellen. Het gaat niet om dat je dan ook per se bezoeken afdraagt. Wat ons als ouderlingen zou helpen is dat omtinkers ons informeren over bijzonderheden in de wijken. Vooral als er bijzonderheden zijn die aandacht verdienen uit de gemeente. Interesse om iets te betekenen als omtinker? Meld je voor 17 september bij je wijkouderling of bij Wiebe Feddema.

Zondagsschool en -club

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 11 oktober om 9.30 starten we weer met Zondagsschool en -club. Beide groepen zitten in d'Ald Skoalle. We zingen, praten, vertellen verhalen, spelen spelletjes en knutselen over de Bijbelverhalen met elkaar.

Zondagsschool groep 1 t/m 5 en Zondagsclub groep 6 t/m 8.

Kom jij ook?

Datums:

11 oktober	9.30 uur
25 oktober	9.30 uur
8 november	9.30 uur
22 november	9.30 uur
6 december	9.30 uur
20 december	9.30 uur

Gezinsdienst in de kerk: 15 november 9.30 uur

Kerstviering in de kerk: 26 december 10.00 uur

Je bent van Harte Welkom!

Leiding zondagsschool: Antsje, Alie, Sietske & Rinske

Leiding zondagsclub: Anna, Lucia & Femke

Verjaardagen 75+

De komende tijd hopen de volgende zusters hun verjaardag te vieren:

20 september W.J. de Jong-Geerlinks, Smidstrjitte 14, 9147 BJ Hantum

21 september J. Minkema-Visser, Juliusstrjitte 44, Afd. It Stee, 9269 NV Feanwâlden

26 september K.J. de Jong-Frankena, Wierumerwei 14, 9144 CW Hantumhuizen

Na, mens de gemeente de hartelijke felicitaties. Dat God ook het komende jaar zijn zegen mag geven.

Huwelijksjubileum

Op 12 september hopen Douwe en Janke Bandsma-Jepma, Fetsewei 9, 9147 BZ Hantum hun 40 jarig huwelijk te vieren. Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.

Mutaties kerkelijk erf

Ingekomen:

Uit Sumar: A.A. Elzinga en A.D. Elzinga-Benedictus met hun dochter Janke Magdalena en zoon Anne Simke, Hantumerweg 14, 9148 BE Hiaure

Verhuisd binnen de gemeente:

Dhr. J.S. Hiemstra naar Skipfeartsein 38, 9123 JS Metslawier.





Bloemengroet

Met een verjaardagsfelicitering werd een bloemengroet bezorgd bij mevrouw J. de Wilde-Jongsma en de heer J. Toren. Anja Dijkstra en Klaas Jansma kregen bloemen vanwege hun inzet bij het online zetten van de kerkdiensten.

Bedankt

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele prachtige kaarten en bloemen die we mochten ontvangen voor ons 45 jarige huwelijks jubileum.

Piet en Wietske v.d. Woude

Oud papier

Op 9, 10 en 11 september staat de container weer op de hoek Hearewei/Smidstrjitte te Hantum. In de buitengebieden wordt het vrijdagmorgen 11 september bij u opgehaald.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 25 september a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 18 september sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.